

Hartmannsdorf – Pinsen 2001

Det er ikke kun Spanien og Italien dommerne kommer til, lige inden påsken indløb der en invitation til til en endagsturnering i nærheden af Dresden, man ville gerne invitere en dansk trio til denne pinseturnering. Efter lidt søgen blev det så Paul Knudsen og Dennis Hansen samt undertegnende der tog af sted i bil den 31.05. om aftenen for ikke at møde pinsetrafikken i Tyskland. Efter morgenmaden i Berlin og en lille bytur samme sted fortsatte vi mod Dippoldiswalde ca. 25 km. syd for Dresden, hvor vi blev modtaget af kampfordeleren for området, Jürg Ehrt, som bl.a. har været med til Nør Halne Cup. Han havde sørget for den helt store oplevelse til os. Samme dag var vi rundt i Dippoldiswalde og en god middag afsluttede fredagen.

Lørdagen startede ellers i gråvej, men der blev sørget for at vi snart glemte regnen. I en minibus blev vi fragtet til en af de største selvstående dæmninger, bygget 1932, hvor der var arrangeret en besigtigelse under by - direktørens ledelse, og vi fik mulighed for at det hele også indefra, et imponerende syn. Ude igen var solen kommet frem, og videre gik det til turneringspladsen. Midt i en lille skov lå banen i læ og tilhørende Hartmannsdorfer SV. Her blev vi budt velkommen med kaffe og kage af klubbens formand. Og kl. 15.00 havde vi vores første kamp, som var et led i en gensynsfest for gamle spillere. Paul fik æren af at starte med Dennis og mig på linierne. Der var i alt 3 kampe så der var en til hver, afslutningsvis var der arrangeret en juniorkamp som Paul som den yngste fik lov til at lede, så vi sluttede som vi startede. Klubledelsen var herefter vært ved en udsøgt middag og det blev lidt sent også denne dag.

Søndagen skulle starte endnu mere trist og grå, og regnen ville ikke stoppe men vi sad ved morgenbordet, men lige som vi skulle af sted kom solen frem og dagen igennem var det lidt skiftende først regn så sol. Der var 6 hold, 1. og 2. holdet fra hjemmeklubben, Vorwärts Meissen, Chemnitz 07, Schneeberg-Neukirch og Neustadt alle hold rangerende i det der svarer til vores serie 2,3 og 4 ved dette 18. Siegfried Kästner Gedächtnisturnier, 3 i hver Gruppe og derefter kampe om 5/6, 3/4 og 1/2 plads. Sammen med os var kampfordeleren og hans faste linedommere med som den anden trio, og således skiftede vi til at lede hver anden kamp. Stor blev vores overraskelse da turneringsledelsen efter frokosten mente, at vi 3 danskere skulle have alle tre finalekampe. Vi mente dog, at den tyske trio også skulle være med, men det blev afvist med den bemærkning om, at det var bedst med neutrale dommere, så vi gjorde vor pligt. Dennis startede da med kampen 5/6 pladsen, jeg stod for den om 3/4 pladsen og Paul som den højst rangerende tog sig af finalen, hvor Schneeberg-Neukirch tog 1. pladsen. Trætte var vi efter denne lange dag, men vi satte dog smilet på da fotografen tog billeder af det sejrende hold og bad os om at være med. Selv i avisen var vi blevet annonceret og der var da også godt med tilskuere, især om aftenen til "Sportlerbal" var der mange. I et stort telt blev der disket op med lækker mad og god tysk øl. Danset og festet blev der til den lyse morgen. Og endnu engang måtte vi vise os, da vi skulle have overrakt en gave, et håndmalet ølkrus med dato og begivenhed i dresdner porcelæn, flot var det, og ikke at glemme invitationen til næste år.

Det skulle blive endnu flottere, for om mandagen havde vores værter arrangeret en guidet tur gennem Dresden, for at vise os alt det alle ser, men også meget som ikke er tilgængelig for alle. Vores guider og dommerkolleger Heiko og Detlev, som også har været med til Nørre Halne Cup, der er ved det stedlige politi, havde virkelig gjort sig umage og det blev en oplevelsesrig dag. Efter afslutningsmiddagen, som fandt sted i en "røverhule", restauranten var indrettet som en sådan, man spiste af lerbåde med kun en gaffel og hænderne og drak af store krus, blev det tid til atter at vende snuden hjem efter. Og natte fløj af sted i regnvej men da vi krydsede grænsen, var det ligesom det lignede, og ved 5 tiden var vi alle i vores hjem, trætte men mange spændene oplevelser rigere.

Vi siger tusind tak for denne dejlige tur til: Jürg Ehrt, Heiko Petzold, Detlev Lehmann og formand Günther Nitschke samt alle fra Hartmannsdorfer SV som har været med til at give os nogen gode minder.

Michael